

Bài tuần 22 :

TÚC CẢNH PÁC BÓ

I. Giới thiệu chung :

1. Tác giả : Hồ Chí Minh

2. Tác phẩm :

- Hoàn cảnh sáng tác : SGK/28

- Thể thơ : thất ngôn tứ tuyệt.

II. Tìm hiểu văn bản :

“Sáng ra bờ suối, tối vào hang”

→ Hai vế sóng đôi diễn tả cuộc sống ung dung, thư thái, nhịp sống diễn ra đều đặn, gần gũi với thiên nhiên.

- Cháo bẹ rau măng : Món ăn đơn sơ, giản dị, đậm bạc.

- “... vẫn sẵn sàng”

→ Đối với Bác không có gì là thiếu thốn, bất cứ lúc nào cũng có sẵn “cháo bẹ, rau măng”. Giọng điệu đùa vui, hóm hỉnh.

“Bàn đá chông chênh địch sứ Đảng”

- Điều kiện làm việc thiếu thốn >< tính chất công việc quan trọng

- “chông chênh” : giúp ta hiểu được việc giải phóng dân tộc rất khó khăn.

=> Hiện lên hình ảnh một con người vừa giản dị, ung dung, thư thái vừa toát lên vẻ đẹp sáng ngời, cao lồng lộng và vĩ đại.

“Cuộc đời cách mạng thật là sang”

- Hóm hỉnh, đầy tự hào

- Sang : “nhân tự” của bài thơ → Mặc dù cuộc sống khó khăn, gian khổ nhưng Bác cảm thấy rất vui vì Bác đang sống và làm việc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

=> Tinh thần lạc quan, tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng.

III. Tổng kết : Ghi nhớ (SGK/30)

❖ Danh dò :

- Học thuộc lòng bài thơ.

_ Ôn lại các bài “Quê hương”, “Khi con tu hú” (trong sách giáo khoa và trong tập bài học).

Bài tuần 23 :

VỌNG NGUYỆT TÂU LỘ

Hồ Chí Minh

A. Giới thiệu chung :

1. Xuất xứ :

- Trích trong “Nhật ký trong tù”
- Sáng tác trong khoảng thời gian Bác bị bọn Tưởng Giới Thạch bắt giam ở Quảng Tây - Trung Quốc (8/1942 → 9/1943)

2. Thể thơ : thất ngôn tứ tuyệt.

B. Tìm hiểu văn bản :

I. Văn bản “Vọng nguyệt” :

1. Khai đê (câu 1) :

Ngục trung vô tửu diệc vô hoa,

(Trong tù không rượu cũng không hoa)

- Điều kiện ngầm trăng hết sức khó khăn và thiếu thốn nhưng cũng rất đặc biệt.
- Điện từ “vô” nhằm nhấn mạnh sự thiếu thốn của nhà tù.

2. Thừa đê (câu 2) :

Đối thử lương tiêu nại nhược hè?

(Cảnh đẹp đêm nay, khó hững hờ)

- Câu thơ dịch chưa sát nghĩa đã làm mất đi sự bối rối của Bác với trăng.
- “nại nhược hè?” → câu hỏi tu từ → sự rung động mãnh liệt của hồn thơ.
=> Trước cảnh đẹp đó, người tù cảm thấy bối rối và xao xuyến vì không có gì để thưởng thức trăng một cách trọn vẹn.

3. Chuyển, hợp (câu 3, 4) :

Nhân hướng song tiền khán minh nguyệt

Nguyệt tòng song khích khán thi gia.

(Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ

Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.)

- Cấu trúc đối cho thấy cả người và trăng đều chủ động tìm đến nhau, cùng giao hòa một cách trọn vẹn.

- Nhân hóa ánh trăng → Cả người và trăng đều chủ động tìm đến nhau (mặc dù có song sắt nhà tù chắn ở giữa). Người thả hồn vượt qua song sắt nhà giam để ngắm trăng, để giao hoà với vầng trăng tự do đang toả mộng giữa trời. Trăng trở thành người bạn tri âm, tri kỉ, đồng cảm với người tù và không có xiềng xích nào ngăn cản được điều đó. Bác đã làm một cuộc vượt ngục trong tư tưởng.

=> Tình yêu thiên nhiên say mê, phong thái ung dung, lạc quan và một tinh thần thép ở Bác Hồ. Từ một người tù sống trong ngục tối mà trở thành một thi gia ngắm trăng.

II. Văn bản “Tầu lô” :

1. Khai đê, thừa đê (câu 1, 2) :

Tầu lô tài tri tầu lô nan

(Đi đường mới biết gian lao)

→ điệp từ, nhấn mạnh nỗi gian lao của người đi đường. Chính Bác trải nghiệm nên rất thấm thía.

Trùng san chi ngoại hựu trùng san.

(Núi cao rồi lại núi cao chập chùng)

→ nỗi gian lao khó khăn cứ chồng chất hết lớp núi này đến lớp núi khác dường như là vô tận.

2. Chuyển, hợp (câu 3, 4) :

Trùng san đăng đáo cao phong hậu

Vạn lí dư đồ cố miện gian.

(Núi cao lên đến tận cùng

Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non)

- Khi lên đến đỉnh núi cao, ta sẽ được chiêm ngưỡng cảnh núi non rộng lớn vô cùng xinh đẹp. Lúc này, bao nhiêu nỗi vất vả, gian nan trên đường đi đã được bù đắp và mau chóng tan đi.

- Nghĩa ẩn : Trên đường đời có nhiều khó khăn thử thách nếu cố gắng vượt qua thì sẽ gặt hái được thành công.

=> Với Bác Hồ, con đường làm Cách mạng là vô cùng khó khăn nhưng Bác tin tưởng sẽ thắng lợi.

=> Lớp nghĩa thứ nhất là lớp nghĩa đen. Việc đi đường tuy khó nhưng nếu ai kiên nhẫn vượt qua được hết đèo này, núi kia thì sẽ đến lúc tận cùng, tức là tới đỉnh cao nhất. Đây là một kinh nghiệm quý báu được rút ra từ thực tiễn : Khi đã leo lên tận đỉnh núi cao nhất thì người ta có thể bao quát được hết phong cảnh vô cùng xinh đẹp của nước non xa gần. Lúc này, bao nhiêu nỗi vất vả, gian nan trên đường đi đã được bù đắp và mau chóng tan đi... Nghĩa bóng là ngụ ý sâu xa về con đường đời của mỗi người và con đường cách mạng. Con đường đời mà mỗi người phải đi cũng giống như đi đường núi, những người bền chí vượt qua mọi gian nan thử thách thì sẽ có ngày thành đạt. Con đường cách mạng cũng như vậy. Cách mạng sẽ gặp hết khó khăn này đến khó khăn khác nhưng cuối cùng thì cách mạng cũng sẽ đi đến thành công rực rỡ.

C. Tổng kết : Ghi nhớ (SGK/38, 40)